

Wereldschoolproject



Een aantal jaren geleden zijn wij 'wereldschool' geworden; we hebben daarom besloten jaarlijks een landenproject op te zetten. Dat staat nu weer voor de deur.

Iedere groep heeft een land waarmee een paar weken lang aan de slag wordt gegaan.

De groepen 1 en 2 werken met verschillende landen. Ouders die verhalen, foto's, voorwerpen e.d. over een bepaald land hebben en deze willen laten zien of erover vertellen, zijn van harte welkom.

In deze periode wordt ook extra aandacht besteed aan ons adoptieproject DARA Europe

Maandag 25 januari starten we met ons project "Wereldschool".

De leerlingenraad heeft bedacht dat alle kinderen op deze dag verkleed naar school mogen komen als "wereldburger". Het maakt niet uit, uit welk land deze kleding komt. Mocht het niet lukken om speciale kleding te vinden, dan kan ook de vlag van een bepaald land op de wang geschminkt worden of uw kind komt in de kleuren van een vlag. De kinderen mogen deze dag de kleding aan de rest van de groep laten zien. De leukste, origineelste of mooiste creatie "wereldburger" mag tijdens het festival zijn of haar outfit nog een keer aan de hele school laten zien. De leerlingenraad reikt een leuke wereldse prijs uit.

Verder zal er op deze dag voor alle kinderen een verassingworkshop worden georganiseerd.

Op woensdag 3 februari is er een Creadag. Alle kinderen gaan deze dag knutselen rondom het thema Wereldschool.

Dinsdag 9 februari is er een 'Wereldse inloopavond'. U kunt dan met uw kind in de klas kijken waaraan de afgelopen periode is gewerkt. De inloopavond is van 18.00 tot 19.15 uur. We hopen met uw medewerking te kunnen genieten van allerlei Wereldse hapjes. Hierover volgt nog nadere informatie.

Het Wereldschoolproject wordt afgesloten op donderdag 18 februari met het festival. De kinderen zullen dan optreden op de volgende tijden:

8.45 – 9.45 uur	1-2b, 4a, 5b, 7b, 8a, 6c
10.30 – 11.30 uur	3b, 6b, 1-2d, 5a, 8b
13.00 – 14.00 uur	1-2a, 1-2c, 6a, 3a, 4b, 7a

